

### Η λέξη "Κατήχηση"

Η λέξη "Κατήχηση" σημαίνει διδασκαλία προφορική. Είναι σύνθετη λέξη, αποτελείται από τις λέξεις "κάτω-ήχος", διότι κατά την Πεντηκοστή ήρθε από πάνω, από τον ουρανό, προς τα κάτω ήχος σαν ισχυρή βοή ανέμου και γέμισε όλο το σπίτι όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές. Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, τα χρόνια των αγίων Αποστόλων, για να δηλώσει την στοιχειώδη διδασκαλία της χριστιανικής πίστης, την διδασκαλία του Ευαγγελίου, του λόγου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού που είναι άκρως αναγκαία για κάθε χριστιανό.

### Η ωφέλεια της

Η **σωστή** και **έγκυρη** γνώση του Αγίου Ευαγγελίου είναι ικανή να σώσει τον άνθρωπο διότι η ενασχόληση του καθενός με τα πανάγια λόγια του Κυρίου μας, είναι τροφή που ενισχύει την προσωπική σχέση του καθενός μας με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η διδασκαλία Του λοιπόν που κυριολεκτικά γοητεύει είναι το **μέσον που ενισχύει την σχέση μας με τον ίδιο τον Χριστό και αυτή η σχέση είναι που μας σώζει. Από μόνη της η διδασκαλία του Χριστού δεν μας σώζει, απλά μας κάνει οπαδούς μιας ιδεολογίας.** Στόχος της ζωής μας όμως δεν είναι απλά να γίνουμε καλοί άνθρωποι αλλά **ΑΓΙΟΙ**. Στόχος της ζωής μας είναι η **ενεργοποίηση του Αγίου Βαπτίσματος μας** και ως αποτέλεσμα αυτής της ενεργοποίησης να έρθει το **καθ' ομοίωσιν, η εξομοίωση δηλ. με τον ίδιο τον Θεό**. Στην δημιουργία ο Θεός, μας έδωσε **κατά χάριν** όλα τα χαρίσματα Του τα οποία ο Ίδιος φέρει **κατ' ουσίαν**. Έχει δηλ. ο άνθρωπος την δυνατότητα να τα επαυξήσει και στο τέλος να ομοιάσει μαζί Του.

Η δε **λάθος** και **αιρετική** γνώση του Αγίου Ευαγγελίου είναι ικανή να καταστρέψει ολόκληρο τον άνθρωπο, ψυχή τε και σώματι... Οι αιρέσεις που σήμερα δυστυχώς παίρνουν τεράστιες διαστάσεις εξαπλώνουν αρχικά τον θάνατο της ψυχής και έπειτα και του σώματος... Και παίρνουν τεράστιες διαστάσεις λόγω της δικής μας τεμπελιάς να ασχοληθούμε με «τα του οίκου μας» και τρέχουμε να μάθουμε ξένα τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα και βλαβερά για την τόσο ευαίσθητη ψυχή μας. Ζούμε σε μια εποχή που όλοι μας χρειαζόμαστε **άμεσα** κατήχηση. Δυστυχώς υστερούμε κατά πολύ. Είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και δεν έχουμε την στοιχειώδη γνώση της διδασκαλίας του Κυρίου μας. Γιατί λοιπόν λάβαμε το Πανάγιο Βάπτισμα; Για να το αφήσουμε στο ράφι ανενεργό; Ο λόγος του Χριστού μας δεν καλουπώνει τον άνθρωπο, **αντίθετα τον ελευθερώνει**. Το κοσμικό φρόνημα είναι που μας καλουπώνει και μας κατάντησε σαν ζώα μέσα σε αγέλη που μας πλασάρουν τρέχουμε να το δοκιμάσουμε ωσάν να μην έχουμε δική μας βούληση. Ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι χλιαρός και μαλθακός, ξέρει να αντιστέκεται, ξέρει να αγωνίζεται κατά της αμαρτίας, ξέρει να διαχωρίζει το ωφέλιμο από το επικίνδυνο, **ξέρει το ανεπανόληπτο της ΑΓΙΑΣ ψυχής του**.

Ο άνθρωπος που τρέφεται με τους λόγους του Κυρίου μας δύναται να γνωρίζει πως ο Θεός σκέφτεται και ενεργεί. Ο Κύριος μας διδάσκει και τότε και σήμερα και θα διδάσκει έως της συντέλειας των αιώνων με το Άγιο Ευαγγέλιο Του, λόγο Θείο και ουράνιο, την θεϊκή θεωρία και σκέψη. «Είπεν ο Κύριος...» ή «Είπεν ο Κύριος τοις εαυτού μαθηταίς...» είτε «Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην...». Ας τρέξουμε σαν τις μέλισσες που ψάχνουν την γύρη των ευωδιαστών λουλουδιών να μάθουμε τους λόγους του Κυρίου μας και ας σταματήσουμε να ομοιάζουμε με τις μύγες που αρέσκονται στην βρώμα των κοπράνων, ας παύσουμε να τρέφουμε τον κυβερνήτη του σώματος μας, την ψυχή μας δηλαδή με τα διάφορα ανώφελα που η κοινωνία, μας πλασάρει. Τόση δύναμη έχει ο λόγος του Κυρίου μας που «ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» εἶπε χαρακτηριστικά ο Κύριος. Τα πάντα θα χαθούν, όλα όσα μας ωθεί το κοσμικό φρόνημα θα χαθούν, οι δε λόγοι του Κυρίου ΠΟΤΕ.

Πρώτιστο και κεντρικό πρόσωπο στη ζωή μας πρέπει να είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο σκοπός και το τέλος της υπάρξεώς μας πρέπει να είναι Η ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ. Η σωστή κατήχηση μας δείχνει τον Χριστό ως πρόσωπο στο οποίο πρέπει να αποβλέπουμε για να κτίσουμε την σωστή εν Χριστώ πνευματική ζωή. Η πρώτη εντολή είναι «ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτὸν». Η αγάπη στον πλησίον έρχεται ως αποτέλεσμα της πρώτης αγάπης, της αγάπης στον Θεό. Πως θα το πετύχει όμως αυτό ο άνθρωπος; Θα το πετύχει εάν μπει μέσα στην Εκκλησία απλά και ταπεινά. Όπως μπαίνεις σε ένα τρένο, αεροπλάνο, πλοίο που έχει κάποιο προορισμό, το μόνο που πρέπει εσύ να προσέξεις είναι να μην βγεις έξω αλλά να μείνεις μέσα **για να σε πάει όπου αυτό πορεύεται**. Έτσι παρόμοια, μπες μέσα στην Εκκλησία, μην αγωνιάς, μείνε εν τη Εκκλησία, η Εκκλησία θα σε οδηγήσει και όπως δεν χρειάζεται να ρωτάς τον οδηγό του τρένου αν πηγαίνει σωστά, έτσι και όταν μπεις μέσα στην ζωή της Εκκλησίας δεν χρειάζεται να αγωνιάς για ΤΙΠΟΤΑ, απλά ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΟΥ την και μείνε και **μεγάλωσε στην Εκκλησία**.

Με την βοήθεια του Αγίου Θεού, τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν κατηχητικές συνάξεις τόσο για τα παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου κάθε Σάββατο στις 11:30π.μ. όσο και για νέους και μεγαλύτερους κάθε Δευτέρα στις 7μ.μ. μετά την παράκληση. Θερμή μας προτροπή όπως μεριμνήσουμε όλοι μας για την καλλιέργεια της ψυχής μας αφού η κάθε πράξη μας είτε καλή είτε κακή έχει αντίκτυπο στην ζωή του αδελφού μας.